

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 2023

1 Παιδάκι - Αφηγητής 1

Μαμάδες, μπαμπάδες, συγγενείς,
κυρίες και παιδάκια,
ήρθε η στιγμή να σας καλωσορίσω
και τη χριστουγεννιάτικη γιορτή να ξεκινήσω!

Δεν είμαστε ηθοποιοί,
που παίζουν σπουδαίους ρόλους!
Είμαστε πολύ μικροί,
γι' αυτό χειροκροτήστε μας όλους!

2 Παιδάκι – Αφηγητής 2

Χριστούγεννα πλησιάζουν
κι όλα τα παιδιά ονειρεύονται
Το δώρο που θα δούνε μια βραδιά,
κάτω από του δέντρου τα κλαδιά!

Γράμματα στον Άι Βασίλη ταχυδρομούν
και το δωράκια τους καρτερούν,
αλλά για να δούμε τι συζητούν!!

Μουσική για παιδιά

3 Παιδάκι 1

Απ' τον Άι Βασίλη θά 'θελα
να μού 'φερνε μια μπάλα!
Δεν του ζητάω, βλέπετε
και του πουλιού το γάλα!

4 Παιδάκι 2

Εγώ μονάχα ζήτησα ένα μικρό κουτάκι,
όχι κανένα πλουμιστό με χρυσαφί φιογκάκι!
Ένα κουτάκι μουσικό να βγάζει μελωδίες,
να ταξιδεύω με το νου σε άλλες πολιτείες!

5 Παιδάκι 3

Εγώ γράμμα δεν έγραψα
ούτε πρόκειται να γράψω!
Σιγά το παραμύθι του,
τώρα να μην το χάψω!

Αν πάλι, σ' όλα τα παιδιά δώρα αυτός χαρίζει
και με το έλκηθρο, όπως λεν, εδώ κι εκεί γυρίζει
κι εμένα μια έκπληξη στο δέντρο θα αφήσει
και μ' αυτή του την ενέργεια, σίγουρα θα με πείσει!

6 Παιδάκι 4

Ο Άγιος Βασίλης, φίλε μου, κανένα δεν ξεχνάει!
Σ' όλου του κόσμου τα παιδιά δωράκια θα τα πάει!
Μα ας κάνουμε κάτι κι εμείς για να τον ευχαριστήσουμε
κι έλα μαζί μου γρήγορα μπισκότα για να ψήσουμε!

7 Παιδί 5

Εγώ πάλι θα ήθελα να τον έβλεπα μια μέρα
και να μπορούσα μονομιάς να πήγαινα εκεί πέρα!
Δε θέλω να μου φέρει κανένα παιχνίδι!
Έχω τόσα πολλά ήδη!

Θέλω μονάχα να τον δω
και να τον βοηθήσω!
Να του πω πόσο τον αγαπώ
και να τον γλυκοφιλήσω!

8 Παιδί 6

Κι εγώ μέσα από την καρδιά μου θα σου ευχηθώ,
το όνειρό σου να βγει αληθινό!
Πες μου, πώς νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις;
Τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ξέρεις;

Παιδί 5

Πληροφορίες πρώτα θα αναζητήσω
για να δω πως θα τον συναντήσω!

Παιδί 6

Μήπως να ρωτήσεις την κυρία;

Αυτή ξέρει να λύνει κάθε απορία!

Δίχως αμφιβολία θα το ξέρει!

Θυμάσαι, όταν γράψαμε τα γράμματα;

Αυτή στο ταχυδρομείο τα είχε μεταφέρει!

9 Παιδί 7

Εγώ πάλι του ζήτησα να μη με λησμονήσει!

Πολέμους κι όλα τα δεινά ευθύς να σταματήσει!

Ειρήνη ν' απλωθεί στη γη, αγάπη και γαλήνη

κι όλη η ανθρωπότητα μια αγκαλιά να γίνει!

Παιδί 5

Τρέχω ευθύς να τη ρωτήσω!

Κυρία, πώς μπορώ τον Άι Βασίλη να συναντήσω;

10 Κυρία

Ο Άι Βασίλης μένει στο Βόρειο Πόλο!

Αυτό είναι γνωστό στον κόσμο όλο!

Θα συνάντησεις λίμνες, πεδιάδες και ψηλά όρη,

μα, όταν φτάσεις, να έχεις μαζί σου ένα ζεστό πανωφόρι!

Για να φτάσεις ως εκεί θα χρειαστείς χρόνο,

Αλλά είμαι σίγουρη πως αυτό που σε νοιάζει μόνο,
είναι να εκπληρωθεί αυτό που η ψυχή σου λαχταρά
κι, όταν τον δεις, θα πετάς απ' τη χαρά!

Όμως πριν το ταξίδι σου ξεκινήσεις,
πρέπει τους γονείς σου να ρωτήσεις!
Ίσως να μη σου επιτρέψουν να το κάνεις!
Την ελπίδα σου, όμως μη χάνεις...

11 Παιδάκι – Αφηγητής 3

Τρέχει το παιδί γρήγορα στη μαμά του!
Εμπόδιο δε θα σταθεί αυτή στα όνειρά του!
Πάντα θα είναι δίπλα του και θα το ενθαρρύνει,
το χέρι του θα του κρατά, δύναμη θα του δίνει!

12 Παιδί 8

Τι νόημα έχει να πας εσύ στον Άι Βασίλη;
Τα κάλαντα θα πούμε αύριο, όλοι εδώ οι φίλοι
κι έπειτα θα καθίσουμε στο γιορτινό τραπέζι
και μουσικούλα χαρούμενη απ' το YouTube θα παίζει!

13 Καλλικαντζαράκι

Τι βλέπω; Κρατά στο χέρι της ένα εισιτήριο;
Ωρα για σκανδαλιές! Θα σημάνω εγερτήριο!
Τι νόημα έχει τον Άι Βασίλη να συναντήσει;

Ας έρθει εδώ το δέντρο μαζί μας να πριονίσει!

14 Παιδάκι – Αφηγητής 4

Όσα εμπόδια στο δρόμο του κι αν συναντήσει,

τίποτε δε θα το πτοήσει

κι έτσι με ενθουσιασμό θα συνεχίσει,

μέχρι τον Άι Βασίλη να συναντήσει!

15 Γυναίκα του Άι Βασίλη

Τι έπαθες, Βασίλη μου και τ' αστέρια όλο κοιτάζεις;

Μήπως θα ήταν καλύτερο γράμματα να διαβάζεις;

16 Άγιος Βασίλης

Ένα αστέρι μου είπε πως θα 'ρθει

ένα παιδί απ' την Ελλάδα να με δει!

Γυναίκα του Άι Βασίλη

Θαρρώ, το βλέπω να 'ρχεται λιγάκι κουρασμένο!

Με τούτη εδώ την παγωνιά, θα είναι κρυωμένο!

Έλα εδώ, πουλάκι μου, να μπεις μέσα στο σπίτι,

που απ' το κρύο και το χιονιά σου πάγωσε η μύτη!

Κάθισε πλάι στο τζάκι να ζεσταθείς

Ζεστή σουπίτσα θα σου φέρω να γευτείς!

17 Παιδί – αφηγητής 5

Τα μάτια του έτριψε με βιάση!
Δεν το πίστευε ότι είχε φτάσει!
Ο Άι Βασίλης στεκόταν μπροστά του!
Πώς να κρύψει τη χαρά του;

Άγιος Βασίλης

Νά 'ξερες ότι σε κοιτώ στ' αλήθεια με καμάρι
και θα στα πω όλα εγώ, χαρτί και καλαμάρι!
Ξέρω πως κόπιασες πολύ να 'ρθεις στη Λαπωνία!
Σε κάθε σταθμό που πέρασες, θα είχες αγωνία!

Όμως αυτά περάσανε και τα έχεις καταφέρει
και μόνο η καρδούλα σου αληθινά το ξέρει!

Έλα τώρα εδώ να σε ξεναγήσω
και με τους βοηθούς μου να σε γνωρίσω!
Όλοι δουλεύουν δίχως να γκρινιάζουν
και βιαστικά τα παιχνίδια μες στα κουτιά τους βάζουν!

Αφηγητής

Από το εργαστήριο, όμως ακούγεται φασαρία!
Τι να έχει συμβεί και τα ξωτικά έχουν αναστατωθεί;
Ο ταχυδρόμος φαίνεται να καταφθάνει,
με γράμματα και δέματα, όλα να τα προκάμει!

18 Ταχυδρόμος

Καθώς ερχόμουνα εδώ, γράμματα φορτωμένος,
λίγο μονάχα έλειψε να τράκαρα ο καημένος!
Κλαδιά πολλά στο δρόμο, που κρύβουν πινακίδες
... κι άντε μετά να πεις ότι δεν είδες!

Ένα παιδί πετάχθηκε με μπάλα μες στο δρόμο
κι αμέσως κυριεύθηκα από μεγάλο τρόμο!
Βγήκα απ' το αυτοκίνητο, το κοίταξα καλά,
αλλά αυτό ευτυχώς πέρασε απ' την άλλη την πλευρά!

Στον ΚΟΚ μάλλον δεν έδωσε καθόλου σημασία,
με ασφάλεια να κυκλοφορεί! Αυτή είναι η ουσία!
Προκλήθηκε συνωστισμός, κόρνες και φασαρία
και από κάποιον κλήθηκε και η αστυνομία!

Αυτή τη φορά δεν έφερα μονάχα γραμματάκια!
Σας έφερα καθώς βλέπετε και κάποια δεματάκια!

19 Δώρο

Νομίζω, ταχυδρόμε μου, δε βλέπεις καθαρά!
Ένα δωράκι είμαι εγώ, στο λέω σοβαρά!
Ξεκίνησα να 'ρθω εδώ από το Μακροχώρι!
Πέρασα χώρες και χωριά, βροχές και ξεροβόρι!

Τα παιδιά με ετοιμάσανε, μου βάλανε φιογκάκια,
Έτσι για να ανταποδώσουνε τα τόσα παιχνιδάκια!
Δεν είμαι δώρο ακριβό, που μπορείς να αγοράσεις!
Είμαι ένα δώρο μοναδικό και μπορείς να με θαυμάσεις!

20 Ξωτικό 1

Το δώρο ας ξετυλίξω
Μια ματιά μέσα ας ρίξω!
Τι να έχει αναρωτιέμαι;
Βιάζομαι! Άλλο δεν κρατιέμαι!

Ααααα! Εδώ είναι παιχνίδια, που δεν είναι όλα ίδια!
Κούκλες, αυτοκινητάκια, μπαλαρίνες και τρενάκια!
Μα, τι είναι όλα αυτά; Δώρα εμείς πάμε στα παιδιά!
Γιατί μας τα γυρίζουν πίσω; Αυτό έτσι δε θα το αφήσω!

21 Ξωτικό 2

Κάθισε, φίλε μου, μην είσαι βιαστικός!
Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος λόγος ειδικός!
Ας ψάξουμε καλύτερα μέσα στο κουτάκι!
Κοίτα! Βρήκα ένα γραμματάκι!

22 Ξωτικό 3

Το γράμμα αμέσως θα διαβάσω,
τέτοια ευκαιρία δε θα χάσω!

«Άγιε μας Βασίλη, μη μας παρεξηγείς,
που σου στέλνουμε ετούτα τα παιχνίδια!
Έχουμε μεγαλώσει πια! Δεν τα χρειαζόμαστε τα ίδια!
Γι' αυτό τα μαζέψαμε εδώ για να τα δώσεις εσύ,
σ' άλλα παιδάκια, που τα χρειάζονται στη γη!»

23 Ξωτικό 4

Κι εγώ το άλλο πακέτο θα ανοίξω
και τι έχει μέσα θα σας δείξω!
Δεν έχει μέσα χαρτόνια χρυσαφιά,
αλλά μονάχα καφετιά!
Ανακυκλώσιμα είναι αυτά;
Μα, πώς θα τυλίξουμε τα δώρα τα γιορτινά;

24 Βοηθός του Αι Βασίλη

Το είδαμε και στην τι βι! Το λένε κι οι ειδήσεις
πως για τη φύση γρήγορα πρέπει να βρούμε λύσεις!
Έτσι το αποφασίσαμε, οι συνήθειες ν' αλλάξουν
και μ' άλλο τρόπο τα ξωτικά τα παιχνίδια να φτιάξουν!

Τα δώρα που θα πάρουν φέτος τα παιδιά,
δε θα είναι τυλιγμένα με πολύχρωμα χαρτιά!
Εξάλλου το περιεχόμενο μετρά!
Όμως, ας μη μακρηγορούμε, γιατί έτσι αργούμε!

25 Ξωτικό 5

Τα τελευταία πακέτα ετοιμάζω
και το καρτελάκι σ' αυτά βάζω!
Λάθος να μη γίνει σε καμία αποστολή
και το δώρο του Δημήτρη να μην πάρει η Ζωή!

Τις κορδέλες βάζω τώρα!
Πω πω πω! Περνάει η ώρα!
Στο έλκηθρο θα τα κουβαλήσω
και βοήθεια θα ζητήσω!

Άγιος Βασίλης
Ξέρω πως κι εσύ θέλεις να βοηθήσεις!
Μπορείς αυτά τα πακέτα στο έλκηθρο να αφήσεις;
Πάμε και τους ταράνδους να ταΐσουμε!
Αύριο, σαν σουρουπώσει, θα ξεκινήσουμε!

26 Αστεράκι

Τα ξωτικά δουλεύανε όλα πυρετωδώς
κι εγώ από πάνω τους έφεγγα διαρκώς!
Τα δώρα ετοιμάστηκαν όλα στο πι και φι
και τον Άγιο χαιρέτησαν να πάει στην ευχή!
Μα εκείνη την ώρα κατέφθασε στη Λαπωνία
μια νεράιδα, που θαρρώ τη λεν Αειφορία!

27 Η νεράιδα Αειφορία

Είμαι η νεράιδα Αειφορία
και μιας και το έφερε η συγκυρία,
ήρθα ως τη Λαπωνία,
μετάλλια να σας απονείμω
και το βραβείο αυτό σας δίνω!

Χαίρομαι που φροντίζετε τη φύση
και πράσινες συνήθειες έχετε αποκτήσει!
Και είμαι σίγουρη πως αυτό
θα ακουστεί απ' Ανατολή σε Δύση
και κάθε άνθρωπο θα ευαισθητοποιήσει!

28 Τάρανδος 1

Κι εγώ στους δικούς σου πάλι θα σε γυρίσω
και μπρος στο σπίτι σου θα σε αφήσω!
Μα πρώτα πρέπει τα δώρα να μοιράσουμε,
σε κάθε σπίτι γρήγορα να φτάσουμε!

29 Τάρανδος 2

Με το έλκηθρο θα καλπάζουμε γοργά!
Σ' όλη τη γη θα φτάσουμε ώσπου να πεις «Χρόνια πολλά»!
Τίποτε δε μας πτοεί! Ούτε το κρύο ούτε ο βοριάς,
Γιατί ο άγιος μοιράζει μηνύματα αγάπης και χαράς!

30 Χιονονιφάδα 1

Στη γη ανάλαφρες όλες ας χορέψουμε,
Κατάλευκο χαλί ας πλέξουμε!
Ελάτε να στροβιλιστούμε,
σε στέγες και αυλές ας προσγειωθούμε!

31 Έλατο

Δεντράκια μες στα σπίτια στολισμένα
και με πολύχρωμα φωτάκια φορτωμένα
κι εγώ στέκω στη μέση, στην πλατεία
δίχως λαμπιόνια! Τι αδικία!

32 Χιονονιφάδα 2

Εγώ ελατάκι μου θα σε στολίσω,
Λευκά φωτάκια θα σου χαρίσω!
Όλοι θα σε κοιτούν και θα σε θαυμάζουν
και φωτογραφίες θα σου βγάζουν!

Έλατο

Τι όμορφο που έγινα! Σ' ευχαριστώ!
Σίγουρα το καλύτερο σε διαγωνισμό!
Είμαι το πιο όμορφο δεντράκι μες στην πόλη!
Στολίδια στα κλαδάκια μου, θα μου κρεμάσουν όλοι!

Χιονάκια και ευχούλες γύρω μου θα χορεύουν

και οι καμπανούλες όλους θα τους μαγεύουν!
Στην κορυφή θα βάλουνε ένα τρανό αστέρι
Μικροί, μεγάλοι θα πιαστούν όλοι χέρι με χέρι!

33 Ευχούλα 1

Τι είναι πιο σημαντικό,
Άραγε στον κόσμο αυτό;
Πώς μπορείς να νιώθεις ευτυχία,
Αν δεν είναι φίλη σου η υγεία;
Υγεία είναι η δική μου η ευχή!
Για σας θα κάνω μια προσευχή!

34 Ευχούλα 2

Ας σταματήσουν οι καβγάδες
Κι όλου του κόσμου οι μπελάδες!
Καιρός πια να μονιάσουμε,
Τα χέρια όλοι ας πιάσουμε!
Φιλία, αγάπη και ομόνοια,
Η ευχή μου να είναι αιώνια!

35 Νέος χρόνος

Ο Νέος χρόνος είμαι εγώ!
Τη χαρά μου να κρύψω δεν μπορώ!
Τη χαρά, την ευτυχία, την υγεία ήρθα να φέρω,
Απλόχερα ευχές σε όλους να προσφέρω!

Το ελπίζω και πιστεύω να περάσουμε καλά!
Χίλιες δυο ευχές μοιράζω στον καθένα χωριστά!
Ε, λοιπόν θ' αγωνιστούμε φέτος όλοι ενωμένοι!
Θέλω τούτη τη χρονιά να 'μαστε ευτυχισμένοι!